



Hannah Arendt Podium

Alle begin is mogelijk



Hannah Arendt Podium

De hele dag - en nacht - door krijgen we prikkels, inspiratie, beelden en woorden die ons beroeren, verwarren of aan het denken zetten. Maar waar is de ruimte om die te verbinden met het werk dat we te doen hebben?

Het Hannah Arendt Podium creëert binnen de Rijksoverheid die ruimte. Omdat we ruimte mógen en móeten maken om goed te kunnen waarnemen en denken. Anders zijn we geen knip voor de neus waard.

Heb je iets bijzonders gelezen, gezien, gehoord of meegemaakt waar je je met collega's in wilt verdiepen? Beheers je een kunst of ambacht en wil je daarover iets met collega's delen? Om samen op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken?

In het Hannah Arendt Lab, onderdeel van het Hannah Arendt Podium, geven we je er een podium voor. We denken met je mee en ondersteunen je wat betreft locatie, gasten, vorm, inhoud en financiering. Voorbeelden? In het verleden hebben we bijvoorbeeld samen gedichten en brieven geschreven, aikido beoefend, films gekeken, gasten ontvangen, boeken gelezen, gediscussieerd en gefilosofeerd.

Het Hannah Arendt Lab is onderdeel van het programma Dialoog & Ethiek. Waarom Hannah Arendt? Hannah Arendts werk laat ons nadenken over wat ons te doen staat in de wereld. Zij wijst ons op onze verantwoordelijkheid om ons denken en zijn kritisch tegen het licht te houden en geeft ons hoop dat er altijd de mogelijkheid is van een nieuw begin.

Ben jij Rijksambtenaar en zou je graag het Hannah Arendt Lab willen benutten, stuur dan een mail naar hannaharendtpodium@rijksoverheid.nl. We helpen je graag.